

Ons medische nut en genoeg

Enkele weken geleden stond in deze rubriek een artikel over 'Ons Nut en Genoegen', over een leesgezelschap dat hier in Hendrik-Ido-Ambacht heeft bestaan en waar bekende Ambachters lid van waren. Helaas heb ik geen nieuwe namen kunnen noteren van de heren op de foto, maar ik werd wel attent gemaakt op een bladzijde in het boekje "Van dokters en dorpen", geschreven naar aanleiding van het 100 jarig bestaan in 1985 van 'De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst' Hierin worden huisartsen beschreven die hier op IJsselmonde en in de Hoekse Waard werkzaam waren.

Geneeskundig leesgezelschap

In het archief van deze vereniging bevindt zich een oud album met de ledenlijst van het 'Geneeskundig Leesgezelschap in den Zwijndrechtse Waard'.

Er heeft dus ook een geneeskundig leesgezelschap bestaan dat op 1 januari 1836 opgericht was en de naam 'Tot Nut en Oefening' kreeg. Naast de geneesheren C van Haeften de Kock van Heerjansdam, B. Bos van Ridderkerk en C Leenheer van Rijsoord was onze dokter J.H. Coert een van de oprichters van dit illustere gezelschap.

Bekende handtekening

In 1861 werd het 25-jarig bestaan herdacht en werd de mooie herinneringsplaat gedrukt met daarop de namen van de leden en versierd met hun handtekeningen. Die van dokter Coert staat bovenaan in het midden. Wat mij wel boeit is, wat voor boeken ze lazen. Zouden het alleen medische boeken zijn geweest, zoals de naam doet vermoeden, of waren er ook wat lichtere boeken in de map? We zullen het niet weten.... In de naam van het andere leesgezelschap staat het woord 'genoegen', wat suggereert dat er ook ontspannende literatuur bij zat. Hopelijk was er voor de dokters ook zoiets

Alie Tas