

Boek "Het Ambacht van de Scheepsslopers"

Het boek over de scheepssloperijen in Hendrik-Ido-Ambacht is er inderdaad gekomen zoals beloofd in het vorige mededelingenblad.

Op 2 december werd op ludieke wijze het eerste exemplaar aan de heer H. van der Linden, één van de laatste directeuren van de scheepssloperijen, aangeboden.

Het is een prachtig boek geworden, waar door Willem Schneider veel informatie over deze tak van nijverheid op boeiende wijze wordt beschreven.

De prijs voor dit fraaie boek is € 19,50.



Willem Schneider



Diegenen die in 2019 ingetekend hebben, krijgen 10% korting en betalen € 17,50.

Om te weten wie een boek besteld heeft, ligt de intekenlijst in het winkeltje. Zodra het boek afgehaald is, strepen we de bestelling door, maar op die intekenlijst staat nog een aantal niet-doorgestreepte namen; bestellingen die nog niet zijn afgehaald.

We willen u vragen om het boek vóór 1 maart 2024 af te halen.

Daarna is de prijs van het boek voor iedereen € 19,50!

Colofon

Het mededelingenblad is een uitgave van het Historisch Genootschap, Dorpsstraat 84, 3342 BD Hendrik-Ido-Ambacht. Secretariaat: Tim den Draak, p.a. Den Brommert.



Openingstijden

De openingstijden van ons gebouw, het winkeltje en de exposities zijn woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van half 2 tot 5 uur. Onze documentatieruimten op de eerste verdieping zijn geopend op dinsdag van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 16:00 uur en op zaterdagmiddag van 14:00 uur tot 16:30 uur. Deze verdieping is toegankelijk met een lift.

Website

Wij hebben een website www.historhia.nl waarop iedereen op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. Zo staat daarop het laatste nieuws, wanneer we open zijn en wat er te zien of te doen is in Den Brommert en nog veel meer! Zeer de moeite waard om regelmatig te bezoeken!

Facebook

Ook op facebook zijn wij te volgen via <http://facebook.com/historhia>

Lid worden

Wilt u een origineel cadeau geven? Geef een lidmaatschap cadeau. Dat kan nu ook digitaal!

.....of zelf lid worden? Wees welkom!

U kunt dan uw gegevens en graag ook uw mailadres doorgeven aan:

penningmeester@historhia.nl

Of per post : Pieter van der Giessen.

p.a. Dorpsstraat 84, 3342 BD Hendrik-Ido-Ambacht

Het lidmaatschap kost € 18,00 per jaar, meer mag natuurlijk altijd.

Het rekeningnummer is NL 54 RABO 0336 2953 67

Als lid steunt u onze inzet en werkzaamheden om de historie van ons dorp te bewaren voor ons nageslacht.

Onze leden ontvangen enkele keren per jaar ons Mededelingenblad en twee keer per jaar het magazine Swindregt Were dat in samenwerking met de Historische Vereniging Zwijndrecht wordt uitgegeven.

januari 2024


**historisch
genootschap**
Hendrik-Ido-Ambacht

nummer 113

Mededelingenblad



Vormgeving en productie: Tinto Media, Hendrik-Ido-Ambacht

De Guldenweg in de winter van 1950

Het jaar 2024 is begonnen en er liggen weer volop plannen om dit jaar te gaan realiseren of verder uit te werken. We denken aan nieuwe exposities, ontvangsten van de groepen 7 van de basisscholen voor een kennismaking met onze Ambachtse geschiedenis en ook in het archief zijn grootse plannen. We hopen er met elkaar een mooi jaar van te maken en hopen dat u de weg naar onze Brommert (weer) kunt vinden.

Nieuwe voorzitter

Na ruim twaalf-en-een-half jaar voorzitter te zijn geweest, stopt Alie Tas hiermee. Het was even zoeken en we zijn heel blij dat we Herman Jonker, u kent hem wel als onze oud-burgemeester, bereid hebben gevonden om deze taak op zich te nemen. Vanaf januari neemt hij de taak op zich en op de ledenvergadering in het voorjaar zal de hamer officieel overhandigd worden. Alie blijft wel in het bestuur om andere taken die zij heeft, voort te zetten.

Tentoonstellingen

In de decembermaand was er de prachtige tentoonstelling van kerststallen uit de hele wereld, waarbij de heer Wijnsema een selectie uit zijn 700 exemplaren liet zien. Hierbij waren de bijzondere schilderijen van onze dorpsgenoot Jaap Veen te bewonderen. Het was niet druk, maar de sfeer was gezellig en wie kwam, waardeerde deze expo wel.



de zomermaanden Ambachtse kunstenaars de mogelijkheid om bij ons te exposeren. Dit jaar kunt u van 27 juni tot 17 augustus foto's bewonderen van

Dit jaar kunt u de volgende tentoonstellingen verwachten: Na de expo "Verzamelen" (zie volgende bladzijde) staat van 13 april tot 6 juni de tentoonstelling van de Ambachtse scheepswerf "Het Anker" op de planning omdat die 100 jaar bestaat. Zoals inmiddels gebruikelijk is, geven we

Ambachtse fotografen.

Begin september, waarschijnlijk met Open Monumentendag, start er een tentoonstelling over de Waelneshoeve, een van Ambachts oudste boerderijen. En als laatste staat een lego-expositie op de rol. We hopen u natuurlijk bij deze tentoonstellingen te mogen begroeten!

Het 2e Plusalbum en de expo verzamelen

Op 12 januari kreeg onze nieuwe burgemeester, de heer Patrick van der Giessen het 1e exemplaar van het 2e Plusalbum uit handen van de bedrijfsleider van de Plus, de heer Alfred Koehoorn. Onze nieuwe burgemeester is een echte Ambachter en wist dit buitengewoon te waarderen.



Dit boek is ook voor u gratis bij de Plus te krijgen. Vanaf 20 januari tot eind maart kunt u de stickers van Ambacht sparen, die u krijgt bij uw boodschappen. Die kunnen dan in dat Plusboek geplakt worden en zo heeft u weer een prachtig overzicht van historisch Ambacht. Het eerste Plusboek was een groot succes en we hopen en verwachten dat het 2e Plusboek het eerste zal overtreffen. Tijdens deze actie kunt u in Den Brommert een prachtige tentoonstelling zien van "Verzamelingen" die tot eind maart loopt. We hebben heel bijzondere verzamelingen te leen gekregen die we u mogen laten zien. Echt de moeite waard om eens te komen bewonderen wat er zoals gespaard is in de loop der jaren.

Oproep
Is er iemand in het bezit van een filmprojector, geschikt voor 8 mm film met een perforatie aan 1 kant, die we mogen lenen? Graag mailen aan archieff@historhia.nl

Historisch Genootschap gaat met de tijd mee!

Al verschillende keren hebben we u gevraagd uw mailadres aan onze ledenadministratie door te geven. Gelukkig hebben we het inmiddels al van ca 70 % van onze leden. Om u nog beter op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten, de laatste ontwikkelingen en relevant nieuws staat voor 2024 het verzenden van digitale nieuwsbrieven op de planning. Wij stellen het zeer op prijs als u hiervoor (alsnog) uw mailadres met ons wilt delen. Stuur daarom een berichtje naar penningmeester@historhia.nl met daarin uw mailadres en voor- en achternaam. Uw persoonsgegevens en mailadres zijn bij ons veilig en zullen niet met derden worden gedeeld!

Cadeauwinkeltje Den Brommert

Cadeauwinkeltje Den Brommert heeft haar assortiment eind vorig jaar weer uitgebreid. We hebben enige tijd geleden bekers laten maken met de skyline van ons dorp. Hierop zijn diverse bekende gebouwen afgebeeld, zoals het oude en huidige gemeentehuis, de verdwenen watertoren, de dorpskerk, oudheidkamer Den Brommert en de brug over de Noord. De beker die afgelopen zomer al een succesvol verkoopproduct bleek te zijn, is nu uitgebreid met een fraaie Senseo mok, een klein dienblaadje en een bijpassend schoteltje voor uw theezakje. Stuk voor stuk mooie producten. Alles is heel aantrekkelijk geprijsd. Leuk voor een cadeautje of voor uzelf.

En natuurlijk kunt u in het winkeltje ook terecht voor heerlijk drop (vijf smaken),



thee (tien speciale smaken), chocolade (acht smaken). Een groot assortiment fotokaarten van ons dorp.

Nog geregeld komen er mensen in het winkeltje, die zich er over verwonderen dat ons dorp zo'n leuk winkeltje heeft!